

DOSSIER
REISBLOG DEBBIE PAPPYN



Slapen tussen de olijfbomgaarden in de mooiste cortijo van Zuid-Spanje

Debbie Pappyn – 24/08/14, 09u03



© David Devleeschauwer.

DEBBIE PAPPYN

Op DeMorgen.be blogt reisjournaliste Debbie Pappyn over de kunst van het reizen. Reisnieuwjes die je nergens anders leest, tips en tricks voor tijdens het reizen en persoonlijke bedenkingen over het steeds onderweg zijn. Happy travels!

Heb je vragen voor Debbie? Mail ze dan naar debbierondde wereld@demorgen.be

DOSSIER REISBLOG DEBBIE PAPPYN
LEES HET VOLLEDIG DOSSIER »

NUTTIGE LINKS

[Classe Touriste](#)

[One Day One Photo-blog](#)

MEER OVER

[Debbie Pappyn](#) | [Spanje](#) | [Reisnieuws](#)



Loungen onder olijfbomen in sexy Spaanse hotels



Ontspannen omweg langs een van de meest bizarre landen ter wereld



'BYOM': breng je eigen stukje vlees mee op restaurant



Lyon op je bord: niet voor gevoelige magen, wel verduiveld lekker

Als een Don Quixote reizen we door La Mancha, niet al vechtend tegen windmolens, maar tegen de tijd. We moeten veel te snel door deze fantastische streek rijden om op tijd met onze trouwe Seat Alhambra tot aan de echte Alhambra te geraken.

La Mancha is de grootste wijnstreek van Spanje (en de wereld) en dat merk je al snel: we rijden urenlang richting zuiden door wijnvelden waar vooral de Tempranillo druif hangt te genieten van de straffe zon. Zoals het tijdens elke roadtrip moet, rijden we ergens een klein pittoresk dorpje in om te tanken (langs de snelweg tanken, doe je enkel uit noodzaak).

Bijkomend pluspunt: in San Clemente, vlak aan de A-43, vinden we naast een tankstation ook nog eens een van de beste restaurantjes die we tijdens deze road trip ontdekken. Casa Montera zit op een zaterdagmiddag afgeladen vol met degusterende locals (de wijncoöperatieve van de streek ligt naast het restaurant). Een toerist zien ze hier bijna nooit, beweert de zwetende, vriendelijk ober die van zijn notaboekje de opties voor de excellente plato del dia afleest. Een voorgerecht, hoofdgerecht, dessert, koffie, water en wijn voor tien euro. Bueno?

Het decor van de bar van Casa Montera is van het soort waar wij van houden. Een lange, typische bar, houten panelen tegen de muur met foto's uit de oude doos (scenes met windmolens, wijnplukkers, eindeloze landschappen en de charmante dorpjes in deze Cuenca-streek). Een lekker en betaalbaar dagschotelletje zoals hier eten, geeft genoeg energie om de lange rit richting Granada verder te zetten.

Logeren doen we niet in de stad zelf, maar op een boogscheut ervandaan in de afgelegen [Cortijo del Marques](#). De oude herenboerderij werd in 2010 door het Oostenrijks-Nederlands koppel Roth-Bruggers opgekocht en gerestaureerd. Via omwegen langs Hong Kong, Londen en Madrid besloot dit elegant duo om een high profile job in de bankwereld achter te laten en hier met de hele familie te komen wonen en werken. Nu runnen ze deze schat van een cortijo met elf verschillende kamers, allemaal verdeeld over deze enorme herenboerderij met kapel aan.

Voor 90 euro per nacht en met ontbijt voor twee kan je hier al overnachten, een koopje als je de fantastische, afgelegen locatie tussen zeeën van olijfbomgaarden ziet en het niveau van de logies zelf. Silvia, de dame des huizes, fladdert constant rond om haar gasten het naar hun zin te maken. Voor de ene gasten een scooter regelen om naar Granada te rijden, voor het andere koppel de suite extra romantisch maken omdat ze op honeymoon zijn, niets is haar teveel.

Ze toont me haar mooiste kamers: El Mirador met zicht over de eindeloze olijfbomvelden en La Terraza met groot terras dat uitgeeft op een van de binnenpleinen van de cortijo. Vroeger, in de 19de eeuw, leefden hier meer dan 30 boerenfamilies tesamen en fungeerde de cortijo als een klein dorp met eigen voorzieningen. Nu zijn het vooral internationale reizigers die hier komen uitrusten, aan het kleine maar charmante zwembad, in de hoekjes en op bankjes in de schaduw van de citrusbomen.

"We ontmoeten de meest interessante mensen met verschillende achtergronden en uit verschillende landen", lacht Silvia. "Ons kosmopolitisch leven is misschien gedaan, maar de wereld komt naar hier om te ontstressen en vakantie te vieren." De markies die ooit de Cortijo del Marqués bouwde zou waarschijnlijk trots zijn op wat zijn residentie nu geworden is en het tweede leven dat de vertrekkers nu hebben.

• Als eerste op de hoogte van nieuws en leuke aanbiedingen? Meld u aan voor de nieuwsbrieven van De Morgen

Aanbevelen **Delen** **Tweeten** **+1**

GESPONSORDE LINKS

Kies voor gratis
Stop met betalen voor uw zichtrekening bij een andere bank!

Beleg in Seniorieën
Met de groeiende wachtlijsten is dit een van de veiligste vastgoed investeringen!

DeMorgen.be nieuwsbrief
Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang elke dag een mix van nieuws

Alle wijnen gratis thuisbezorgd!
Topwijnen vanaf € 3,99? Dat kan alleen bij Wijnvoordeel.be. Profiteer nu!



REISBLOG DEBBIE PAPPYN »

ALLE ARTIKELS

04/09/14 17u07

Ons eindpunt na 8.000 km: de meest charmante auberge van Frankrijk



We vertrekken bij 26 graden en een stralende hemel in Navarra, in de Pyreneeën stijgt het kwik tot 30 graden, maar wanneer we Frankrijk ...

02/09/14 15u00

Van kille designhotels tot oververhitte Spaanse fiesta's



Reisblogster Debbie Pappyn is op roadtrip van Noord-naar Zuid-Europa. Vandaag trekt ze door Spanje. Je reist soms naar een bestemming of plek, ...

01/09/14 10u53

Extremadura: flirten met Spanje én Portugal



Extremadura is een van die streken in Spanje die door de meeste reizigers over het hoofd worden gezien. Extrema-wat? De streek is bij ons totaal ...

29/08/14 18u12

De koffer vullen met het gedroogde goud van Spanje



Als het "pata negra" is, dan moet het wel goeie ham zijn, toch? Nee, niet echt, want pata negra is helemaal geen verzamelnaam voor de beste ham ...

28/08/14 14u32

Logeren bij Belgen in het échte zuiden van Spanje



Grauw en grijs België inruilen voor een leven onder de Spaanse zon, wie heeft er nog nooit van gedroomd? Miriam en Jan deden het: een paar ...

24/08/14 09u03

Slapen tussen de olijfbomgaarden in de mooiste cortijo van Zuid-Spanje



Als een Don Quixote reizen we door La Mancha, niet al vechtend tegen windmolens, maar tegen de tijd. We moeten veel te snel door deze ...

21/08/14 19u07

Loungen onder olijfbomen in sexy Spaanse hotels



Reisblogster Debbie Pappyn is op roadtrip van Noord-naar Zuid-Europa. Vandaag trekt ze door Spanje. Niets zo aantrekkelijk als een onbekende ...

19/08/14 17u35

Ontspannen omweg langs een van de meest bizarre landen ter wereld



In plaats van twee drukke en dure autostrades krijg je zeeën van zonnebloemen, rustige dorpjes en de Pyreneeën met Andorra in de verte. ...

17/08/14 13u06

'BYOM': breng je eigen stukje vlees mee op restaurant



Toen reisindustrie collega Chris Lausch van de fijne website Welcome Beyond hoorde dat we in Frankrijk waren, stelde hij voor om eens langs ...

14/08/14 14u36

Lyon op je bord: niet voor gevoelige magen, wel verduiveld lekker



De traditionele keuken van Lyon is niet voor gevoelige magen. Wie centen heeft, gaat naar de grote sterrenchefs in de stad; met een beperkter ...

<p>DE MORGEN.BE</p> <p>RSS (wat is RSS?) Surf naar m.demorgen.be</p> <p>De Morgen op Facebook De Morgen als homepagina</p> <p>De Morgen Nieuwsbrieven Raadpleeg het archief</p> <p> </p>	<p>DE KRANT</p> <p>Info over een nieuw abonnement</p> <p>Info over een lopend abonnement</p> <p>Online krant</p> <p>iPad</p>	<p>OVER DE MORGEN</p> <p>contacteer ons</p> <p>advertenties</p> <p>vacatures</p> <p>Partnersites</p>
---	---	---